

Weest waakzaam.

De titel van de overdenking van deze morgen is: “**Weest waakzaam**”. Waakzaam zijn in die zin dat een christen scherp moet opletten en zich “*geen knollen voor citroenen laat verkopen*”.

Dáárom wil ik aandacht schenken aan de tegenwoordige dwalingen binnen de Gemeente van Christus. Maar dan wél met de nadruk op de eigen verantwoordelijkheid van de Christenen. Het is te gemakkelijk om dwaalleraren de schuld te geven want het zijn de gelovigen zélf die achter hen aan lopen.

In onze tijd, naar mate de komst van de Here dichterbij komt, is het steeds meer zaak dat gelovigen stevig verankerd zijn in de Heer Jezus Christus en Zijn Woord. Ook in de dagen van de apostelen speelde zich het één en ander af. Vandaar dat o.a. Paulus en Petrus waarschuwendende woorden spraken.

Als eerste lezen wij **2 Timotheus 4:1-5**;

1 Ik betuig u nadrukkelijk voor God en Christus Jezus, die levenden en doden zal oordelen, met beroep zowel op zijn verschijning als op zijn koningschap: 2 verkondig het woord, dring erop aan, gelegen of ongelegen, wederleg, bestraf en bemoedig met alle lankmoedigheid en onderrichting. 3 Want er komt een tijd, dat (de mensen) de gezonde leer niet (meer) zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich (tal van) leraars zullen bijeenhalen, 4 dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtfels keren. 5 Blijf gij echter nuchter onder alles, aanvaard het lijden, doe het werk van een evangelist, verricht uw dienst ten volle.

In de laatste fase van zijn leven schreef de apostel Paulus deze tweede brief aan Timotheus, hij wist dat zijn aardse taak spoedig voorbij zou zijn. Daarom bond hij zijn geliefde medewerker Timotheus op het hart om recht in de leer te blijven en deze verkondigen.

Tegenwoordig kunnen gelovigen te kust en te keur gaan wat dwaalleraren betreft. En waag het niet om ook maar iets van deze dwaallichten te zeggen want hoon zal jouw deel zijn. De ene belooft nog meer dan de andere, in Amerika is er zelfs een zogenaamde prediker die beweert dat door zijn gebed doden worden opgewekt. Desnoods doormiddel van een gebed via een mobiel telefoontje. Waar KPN, Telfort, Vodafone, en andere bedrijven al niet goed voor zijn.

Een ieder van ons kan wel een tegenwoordige dwaling bedenken maar daar wil ik het vanmorgen niet over hebben. Dát dwaalleraren mensen mee kunnen slepen in hun streven, naar een imperium om zich heen, ligt in de eerste instantie aan de gelovigen zélf.

Kortgeleden vertelde een voorganger, die ook wel bij ons in de gemeente spreekt, mij dat zijn vrouw een aantal jaren geleden deel uit maakte van een gospelkoor. De leider van dat koor is een charismatische man die andere mensen kennelijk heel gemakkelijk overtuigd. Deze man bezocht zelf extreme samenkomsten en probeerde koorleden ook in die leringen mee te slepen. De vrouw van de genoemde voorganger werd zo aan het twijfelen gebracht dat ze niet meer wist hoe ze er mee aan zou moeten. Ze raakte van dit alles behoorlijk in de war en aan het twijfelen. Tijdens de

prediking van een andere predikant dan haar man kreeg ze het juiste zicht op de Bijbel terug. Wij zien in dit voorval hoe gemakkelijk dwalingen ons christenen te pakken kunnen krijgen, zélf als je een zeer goede opleiding hebt gehad en getrouwd bent met een voorganger.

Voor het gevaar van dwalingen zijn twee redenen te bedenken:

Als éérste reden noem ik de onwetendheid van de gelovigen. Ondanks dat veel gelovigen tijdens jarenlange bijbelstudie de Bijbel vele malen is uitgelegd, lopen ze als makke schapen achter de eerste de beste huurling met een, ogenschijnlijk lekker topje gras, aan. Want als er één schaap over de dam is volgen er meer, ongeacht wat er in het andere gebied aan voedsel is te vinden.

Vele gelovigen gaan kritiekloos van campagne naar campagne, of van spreker naar spreker. Dit, terwijl Paulus in 2 Timotheus 4:3 schrijft:

3 Want er komt een tijd, dat (de mensen) de gezonde leer niet (meer) zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich (al van) leraars zullen bijeenhalen

Men zoekt overal naar een, als een dom schaap, lekker topje gras, met alle gevolgen van dien. Bijbelleraren worden niet zelden tegen elkaar uitgespeeld en wijken daardoor steeds vaker af van de Bijbel. Ze moeten nu eenmaal aan klantenbinding doen en hun inkomen veilig stellen. De tweede reden is de slapheid en ook vaak hoogmoed van leraren en predikers. Veel predikers willen graag populair zijn, of willen dat blijven. Daardoor gaan ze vaak met dwalingen mee of durven ze er geen stelling tegen nemen.

Vanmorgen wil ik het in eerste instantie niet over de dwaalleraren hebben, maar over ons zelf. Laten wij daar om de hand in eigen boezem steken.

Wij beginnen in het kort bij predikers en leraren. Maar niet te vergeten; óók de oudsten van de gemeente. Ik las ergens eens dat een prediker de gelovigen wakker dient te houden. Zoals Petrus dit ook schreef in 2 Petrus 1:13:

"Ik acht het mijn plicht, zolang ik in deze tent ben, u door herinnering wakker te houden".

Petrus achtte het zelfs zijn plicht om de Gemeente van de Here wakker en waakzaam te houden. Hij heeft verder in 2 Petrus 1:12 geschreven;

"Daarom zal het steeds mijn voornemen zijn u hieraan te herinneren, hoewel gij het weet en in de waarheid, die in u is, versterkt zijt"

Het eenmalig horen van het evangelie is niet voldoende. Ondanks dat wij gelovigen wéten wat er staat geschreven, zegt Petrus dat wij er steeds aan herinnerd moeten worden. De waarheid die in ons is, de kennis van de Heer Jezus in ons, moet steeds opnieuw versterkt worden. Wij vergeten Gods Woord wanneer ons geheugen niet steeds opnieuw wordt opgefrist én daar door óók onthouden wat de Heer Jezus ons wil zeggen! Dáárom houden christenen dan ook samenkomsten en Bijbelstudies.

Vandaar dat wij in 2 Petrus 3:1-2 lezen:

"Dit is reeds de tweede brief, geliefden, die ik u schrijf; in beide tracht ik uw zuiver besef door herinnering wakker te houden, om aan de woorden te denken, die door de heilige profeten tevoren gesproken zijn, en van het gebod uwer apostelen van de Here en Heiland"

Ons zuiver besef moet wakker blijven en als dat het geval is trappen wij niet in de val van satan die ons zogenaamde aantrekkelijke dingen wil aansmeren. Hoe blijven wij dan wakker? Door herinnert te worden aan het profetische woord en aan het gebod der apostelen.

Dit legt een zware last op hen die het Woord van de Here prediken. Het Woord moet onverkort gepredikt worden.

"Blijft dit in herinnering brengen" schreef Paulus in 2 Timotheüs 2:14.

Uit het voorgaande leren wij waaraan wij herinnerd moeten worden.

"Gedenk, dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt"

2 Timotheüs 2:8

En verder in 2 Timotheüs 2:11-13;

"Het woord is betrouwbaar: immers, indien wij met Hem gestorven zijn, zullen wij ook met Hem leven; indien wij volharden, zullen wij ook met Hem als koningen heersen"

Wanneer wij blijven gedenken dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt zullen wij ook niet in slaap vallen. Gods Woord is betrouwbaar en als wij dit onthouden, zullen wij Gods Woord lezen, onderzoeken, én ernaar leven. Dán laten wij ons ook geen dwalingen aansmeren. Want *"Indien wij met Hem gestorven zijn, zullen wij ook met Hem leven."*

De herinnering hieraan geeft ons kracht om voor God zowel te leven, als ook te sterven. Wanneer wij met de Heer Jezus gestorven zijn, en een nieuw leven van Hem hebben ontvangen, ontvangen wij kracht voor dit leven, maar óók in ons sterven. Dáár moeten wij ons aan vast houden en ons niet laten verleiden tot vreemde leringen welke anders beloven.

U denkt toch niet dat u in zware levensomstandigheden ook maar enige hulp van dwaalleraren kunt verwachten? In het gunstigste geval sturen ze een zogenaamd pastoraal team op u af, mensen die na een cursus van een paar avonden u in levensvragen moeten ondersteunen.

De dwaal-predikers beloven veel maar kunnen dit uiteindelijk niet waar maken want het Woord van de Here beloofd ons geen *"feest op aarde"*. De Here belooft ons geen welvaart, een goede gezondheid of een zorgeloos leven. Nee, eerder een zwoegend bestaan door de zondeval en moeten wij leven op een vervloekte aarde.

In Genesis 3:17-19 lezen wij dan óók:

"17 En tot de mens zeide Hij: Omdat gij naar uw vrouw hebt geluisterd en van de boom gegeten, waarvan Ik u geboden had: Gij zult daarvan niet eten, is de aardbodem om uwentwil vervloekt; al zwoegende zult gij daarvan eten zolang gij leeft, 18 en doornen en distelen zal hij u voortbrengen, en gij zult het gewas des velds eten; 19 in het zweet uws aanschijns zult gij brood eten, totdat gij tot de aardbodem wederkeert, omdat gij daaruit genomen zijt; want stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren".

Een gelovige zal wat de Here God hier tegen Adam gezegd heeft voor ogen moeten houden wanneer er zich weer een nieuwe lering aandient. Wij moeten nu eenmaal sterven en wij moeten werken voor ons brood. Dit zijn de gevolgen van de zondeval en die kunnen wij niet zo maar eventjes opheffen door te denken, en te geloven, dat iemand uit Amerika ons telefonisch uit de dood kan opwekken.

Een christen draagt zélf verantwoording en zal zich onder het gehoor van vertrouwde leraren moeten stellen.

Leraren die het Woord getrouw brengen, hebben de aan hen toevertrouwde mensen, het vertrouwen op de Heer Jezus onderwezen. Door dit vertrouwen staan gelovigen sterk en laten ze zich geen dwalingen aanpraten.

Dan gaan wij nu naar ons persoonlijk geloofsleven. In principe zijn wij zélf de grote oorzaak van de vele dwalingen. Wij zullen ons moeten houden aan wat ons door vertrouwde leraren vanuit de Bijbel is geleerd. De Here verwacht van ons volharding, hoe hoog de levenszee soms ook gaat, wij móeten blijven volharden in wat de Bijbel ons zegt:

"Indien wij volharden, zullen wij ook met Hem als koningen heersen."

2 Timotheus 2:12.

Natuurlijk willen wij allemaal heel graag met de Heer Jezus als koningen heersen. Maar hoe vaak gedragen wij ons niet als een bedelaar! Wij smeken de Here om een wonder, wij vragen om een teken en ga zo maar door.

Zodra er belevingen in beeld komen zijn wij er vanuit ons menselijk streven als de kippen bij. Zelfs wanneer wij geen persoonlijk voordeel ontvangen maar de gemeente zien groeien als de wonderboom van Jona. Dáárom kunnen charlatans hun slag slaan. Wie zich voor doet als een geweldige leraar met grote wonderen, of een prachtig gemeente-groeisysteem kan er van verzekerd zijn dat hij volgelingen krijgt.

De volgelingen van de Here, de christenen, worden niet voor niets schapen, een kudde, genoemd. Waar ook maar iets valt te beleven komen mensen en waar mensen zijn komen steeds meer mensen, het kuddegedrag van schapen is ons mensen ook niet vreemd.

Daarnaast laten wij ons door een groot aantal leraren leren, elk met een eigen leer of invalshoek. Heel vaak is de verwarring zo groot geworden dat gelovigen door de bomen het bos niet meer zien.

Zo leert de ene leraar dat de aarde hol is en de mensheid niet óp de aarde leeft maar binnen in de aarde. Weer een andere leraar beweerd dat er eerst reuzen op de aarde

moeten komen voordat de Heer terug komt. En dit laatste alleen maar omdat de Heer Jezus in Mattheus 24:37-38 heeft gezegd dat het tijdens Zijn wederkomst zal zijn als in de dagen van Noach:

Mattheus 24:37-38;

37 Want zoals het was in de dagen van Noach, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn. 38 Want zoals zij in [die] dagen vóór de zondvloed waren, etende en drinkende, huwende en ten huwelijk gevende, tot op de dag, waarop Noach in de ark ging.”

Het opvallende is dat de Here hier niet spreekt over reuzen, maar over het feit dat het lieve leventje doorging terwijl Noach tot getuigenis een Ark bouwde!

Wanneer wij niet voldoende inzicht in het Woord van de Here hebben, nemen wij dergelijke verhalen voor waar aan, vaak tot schade van ons persoonlijk geloofsleven. Dat soort verhalen hebben geen nut en leiden ons van de werkelijkheid, de tijd waarin wij leven af. De enige die er voordeel bij heeft is de leraar, hij heeft weer een punt gescoord en wordt door zijn volgelingen gezien als de man met de juiste inzichten.

Zoals wij weten zijn alle profetieën betreffende de komst van de Here voor de Gemeente vervuld. Moeten wij dan wachten totdat er opnieuw reuzen op aarde verschijnen?

Zo kan ik wel meer vreemde leringen noemen, vaak hebben deze leringen een, uit het verband gerukte, Bijbeltekst als basis. Maar dat heeft weinig nut. Als wij dit alles overdenken begrijpen wij óók waarom er zo'n grote verwarring onder gelovigen is.

De oorzaak ligt in de veelheid van leraren, vaak zijn dit leraren die door het land, soms wereldwijd, reizen en om hun aanhang vast te houden steeds met iets nieuws komen.

Als andere oorzaak kunnen wij onze eigen schamele kennis van de het Woord van de Here aanwijzen. In **Hosea 4:6** vinden wij de oorzaak van het succes van de welvaartspredikers, de zogenaamde gezalfde gebedsgenezers en andere dwaallichten:

6 Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis. Omdat gij de kennis verworpen hebt, verwerp Ik u, dat gij geen priester meer voor Mij zult zijn; daar gij de wet van uw God vergeten hebt, zal ook Ik uw zonen vergeten.

Hosea profeteerde tegen het volk Israël, maar wij gelovigen in onze tijd kunnen ons ook spiegelen aan zijn woorden. In de eerste plaats zegt Hosea hier dat het volk ten onder gaat wegens gebrek aan kennis, kennis van de Here God. Dit deel van de genoemde tekst citeren wij in Evangelische kringen maar wát graag als het om dwalende kerken gaat.

Maar is dit wel juist, waar staan wij zélf in deze dingen?

Hosea zegt hier nóg iets, iets dat wij Evangelische Baptisten ons wel eens aan mogen trekken. Wij lezen in vers 6: “*Omdat gij de kennis verworpen hebt.*”

Israël verwierp de kennis van de Here en ging met afgoden in zee, tastbare afgoden. Hoe gaat dat met ons? Zeggen wij direct nee wanneer een broeder of zuster met het

verhaal aan komt dat **Todd Bentley** doden kan opwekken? Kunnen wij opgrond van de Bijbel doorzien dat Todd Bentley niet wordt gedreven door de Heilige Geest maar door een geest! Vrijwel zeker een demonische geest?

Durven wij rechtuit tegen een Bijbelleraar zeggen dat hij fout zit wanneer hij beweerd dat er eerst nog reuzen op de aarde moeten komen voordat het programma van de Here verder kan gaan?

Kennis van de Here betreft in eerste instantie onze relatie met de Here en daarbij komt de kennis van Zijn Woord. Wie geen persoonlijke relatie met de Heer Jezus heeft zal Zijn Woord ook niet kunnen begrijpen. Maar wanneer wij de relatie met de Heer Jezus bezitten krijgen dwaalleraren geen vat op ons want dan zal Zijn Geest ons waarschuwen voor dwaling en afval. Dán weten wij dat er in het laatst der dagen valse leraren zullen komen die de intentie hebben, om indien mogelijk, ons van de Heer Jezus af te trekken. Wij moeten waakzaam zijn en ons niet vele leraren bijeen vergaderen. Soms lijkt het allemaal geweldig wat iemand leert maar uiteindelijk valt hij pijnlijk door de mand.

Naar mijn verwachting leven wij momenteel in de laatste fase van het genadetijdperk. De wereld verandert razend snel. Ramp volgt op ramp, de wereldeconomie staat op het springen en kerken en gemeenten worden op alle kanten door dwalingen bedreigd.

Dáárom moeten wij scherp letten op alles om ons heen. En dan speciaal letten op de vele leraren die zich de laatste jaren aan ons opdringen.

Enige weken geleden, toen ik mij voor het eerst voor deze spreekbeurt voorbereide lukte dit niet zo heel erg goed. Ik had mij het hoofd gehaald om een actuele preek te houden, ook had ik al een titel bedacht. Maar het dagelijkse nieuws rolde als het ware over mij heen en wat het ene moment hot nieuws was stelde even later niet eens zo veel meer voor. Ik voelde toen al aan dat ik vanmorgen een andere boodschap moest brengen.

Als werktitel van de overdenking die ik eerder wilde maken sprak een tekst gedeelte uit Jesaja 21:11-12 mij erg aan, daar las ik: “Wachter, wat is er van de nacht?”

Ik citeer **Jesaja 21:11-12**;

11 De Godsspraak over Duma. Men roept tot mij uit Seir: Wachter, wat is er van de nacht? Wachter, wat is er van de nacht? 12 De wachter zegt: Morgen komt, maar ook nacht; als gij vragen wilt, vraagt, komt dan terug.

Mensen riepen naar de nachtwaker hoe laat het was en zijn antwoord is een beetje wonderlijk. Hij vertelde dat de morgen komen zou, maar dat de nacht éérst nog moest aanbreken. Symbolisch gezien roept die zelfde nachtwaker ook tot ons. De morgen zal komen maar éérst moet de nacht nog invallen. De nacht zal heel donker worden, vooral geestelijk zéér donker worden. Voor die donkere nacht moeten wij gelovigen uitkijken. De mensheid zal zware tijden mee maken. Daar maken wij christenen geen uitzondering op.

Dan doel ik speciaal op zware tijden waar in het moeilijk is om als christen staande te blijven. Hierbij hoeven wij niet eens te denken aan christenvervolgung. Veeleer

moeten wij dan denken aan wolven in schaapskleding. Deze wolven zijn zo gehaaid dat ze bekende predikers helemaal in pakken met hun mooie praatjes en deze mensen opjutten om “iets groots” te doen.

Veel voorgangers en oudsten zijn de afgelopen jaren vervallen in een zucht naar macht en aanzien en hebben daar argeloze gelovigen in meegesleept. Nu kunnen wij die voorgangers daar de schuld wel van geven maar het zijn de gelovigen zélf die er debet aan zijn.

Ze hebben het Woord van de Here vervangen door uiterlijke tekenen, misschien wel door wonderen of een grote kerkorganisatie. Gelovigen leggen in de zucht naar deze uiterlijkheden het Woord van de Here naast zich neer, met alle gevolgen van dien. Ik kan het soms niet begrijpen dat mensen die alles zo goed kunnen weten zo gemakkelijk om kunnen slaan in hun denken. Jarenlang bezochten ze Bijbelstudie-avonden en tóch hebben ze niet begrepen dat de New Age niet voor de deur staat, maar al prominent in de gemeente, op een reserveerde plaats zit!

Israël werd uit het land verdreven omdat ze vreemde goden volgde. Maar is het niet ook zo dat de goden van onze tijd ruim baan in het geloofsleven van vele christenen hebben gekregen?

Christenen schijnen tekenen en wonderen nodig te hebben zoals de Joden in de tijd van de Heer Jezus. Is het niet zo dat de gelovigen in onze dagen vaak minder geloof hechten aan het woord van de Here dan de inwoners van Ninevé? Zijn wij christenen beter dan de Joden in de tijd dat de Heer Jezus op aarde rondwandelde.

Lukas 11:29-31;

29 Toen de scharen te hoop liepen, begon Hij te zeggen: Dit geslacht is een boos geslacht. Het begeert een teken, maar het zal geen teken ontvangen dan het teken van Jona. 30 Want gelijk Jona voor de Ninevieten ten teken geworden is, zo zal ook de Zoon des mensen het zijn voor dit geslacht. 31 De koningin van het Zuiden zal in het oordeel optreden met de mannen van dit geslacht en hen veroordelen, want zij is gekomen van de einden der aarde om de wijsheid van Salomo te horen, en zie, meer dan Salomo is hier. 32 De mannen van Nineve zullen in het oordeel opstaan met dit geslacht en het veroordelen, want zij hebben zich bekeerd op de prediking van Jona, en zie, meer dan Jona is hier”.

De inwoners van Ninevé waren zo diep gezonken dat de Here de gehele stad wilde vernietigen. En juist déze diep zondige stad bekeerde zich van harte op het woord van Jona. Let wel: Op hetgeen Jona hen meedeelde **zonder enig teken** gezien te hebben. Ik vraag mij wel eens af waar de christenen in onze dagen dan geestelijk staan omdat het Woord van de Here God niet voldoende schijnt te zijn.

De laatste maanden ben ik een aantal keren bepaald bij dwalingen omdat mensen niet wisten hoe ze tegenover deze dingen zouden moeten staan. Eerst lopen ze achter “*geweldige predikers en hun wonderen*” aan. Als dan blijkt dat zo’n leraar wonderlijke zaken beweerd zijn ze helemaal uit het lood geslagen.

Wanneer iemand jongbekeerd is, pas bekeerd is, kan ik het begrijpen. Iemand die de Heer Jezus nog maar kort kent moet de weg gewezen worden. Zo iemand verdraagt nog geen vast voedsel maar heeft nog melk nodig.

Maar wanneer gelovigen tien, twintig of zelfs dertig jaren op de Weg van de Here zijn vraag ik mij wel eens af of er wel iets is blijven hangen van de preken en de Bijbelstudies. Wie denkt volwassen in het geloof te zijn, zal ook het onderscheid tussen dwalingen en het ware geloof in de Heer Jezus Christus moeten hebben.

Het succes van de dwaalleraren wordt in de eerste instantie door de gelovigen zélf veroorzaakt. Heel vaak heb ik in persoonlijke gesprekken met broeders en zusters gewezen op bepaalde manco's in het gedrag en de leer van predikers.

Ik weet dat dit mij meestal niet in dank is afgenomen want er zijn mij soms scherpe verwijten toegebeten omdat ik mensen iets afgenomen zou hebben. Maar wat gezegd moet worden, moet nu eenmaal gezegd worden. Het is voor mij meestal niet prettig om man en paard te moeten noemen. Maar wat moet ik anders met **2 Timotheus 4:3-5** aan?

3 Want er komt een tijd, dat (de mensen) de gezonde leer niet (meer) zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich (tal van) leraars zullen bijeenhalen, 4 dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtsels keren. 5 Blijf gij echter nuchter onder alles, aanvaard het lijden, doe het werk van een evangelist, verricht uw dienst ten volle”.

Wie bijbelstudie-lessen geeft, of wie verantwoording draagt voor de Gemeente van de Here, kan niet anders dan het Woord van de Here te volgen en móet wijzen op verkeerde leringen.

De gemeenteleden moeten op hun beurt kennis van Gods' Woord tot zich nemen. En dan **geen studie via boekjes** van leraar zus, of leraar zo, want dat werkt opnieuw dwalingen in de hand, dan ben je al gauw van de regen in de drup gekomen.

Vaak wordt er gesproken over een opwekking in het laatst der dagen. Maar zou het niet beter zijn dat wij zélf onderdeel van die opwekking zouden zijn? Dat wij elke nieuwe leer, leraar of gerucht aan de Bijbel toetsen en daardoor **geestelijk groeien**? Laten wij ons zelf aan de Heer Jezus geven, ook al bevredigd dit onze zucht naar tastbare dingen niet.

Wij moeten ons goed bedenken dat de vele dwalingen en zogenaamde wonderen in onze dagen een teken van de eindtijd zijn. Maar óók een teken dat onze Here wel eens heel spoedig zou kunnen komen voor Zijn gemeente. (**1 Thessalonicenzen 4:13-18**).

Amen.